



Augustus 2023

Beste allemaal,

En dan is er weer eens een nieuwsbrief. Hij heeft even op zich laten wachten, maar soms gaat dat zo. Nadat je er even uit bent geweest....in ons geval door het verlof, kost het toch weer even tijd om te acclimatiseren en te schakelen. Fijn dat we nog een aantal schoolvakantieweken voor de boeg hadden.



WE VONDEN HET HEEL LEUK OM NOG 2 KEER EEN BEZOEKJE TE HEBBEN MOGEN BRENGEN AAN ESTHER HAAR OMA DIE NU IN EEN VERZORGINGSTEHUIS ZIT

Op Gulugufe zijn in de tussentijd verschillende werkzaamheden doorgegaan, maar we hadden er wel voor gekozen om met Gulugufe Experience, ons inkomsten generende deel, niet open te zijn voor publiek tijdens onze afwezigheid. Ook waren ze beperkt met stroom waardoor het zelfs uitdagend was bepaalde dingen te doen te kunnen doen. Stroom tekort betekent water tekort wat ook weer resulteerde in dat de moestuin in zeer slechte staat was bij terugkomst. Daarentegen hebben ze wel een goede oogst gehad met sesamzaad en cassava die minder water nodig hebben.

Het verlof, laten we daar maar mee beginnen, is voor ons even een heerlijke break geweest om weer even te connecten met familie en vrienden en ook weer even te genieten van simpele Nederlandse dingen. De kinderen hebben weer even mee kunnen doen op school en dat geeft ons ook altijd weer een graadmeter met

hoe het met ze gaat op school en waar de aandachtspunten liggen. Superfijn dat we voor de derde keer op hetzelfde adresje bij Joke mochten verblijven, dat geeft een heel prettige basis en is bovendien erg gezellig met Joke. Ook hebben we een debriefing voor zendelingen bijgewoond die voor ons allemaal erg waardevol was. Daarnaast ook fijn even afstand te nemen en weer met vernieuwde ideeën en energie terug te kunnen keren.

Onze terugreis vanuit Nederland gaf ons gelijk weer een vuurdoop met het Afrikaanse leven. Onze 15 koffers + handbagage konden na een uur puzzelen, passen en meten gelukkig toch allemaal mee in de taxi, die met een kleinere auto was gekomen dan afgesproken. Vervolgens hadden we een oververhitte motor waardoor we er 9 uur over deden in plaats van 6 uur om thuis te komen en bij thuiskomst hadden we geen water en geen electra.. maar gelukkig wel opgemaakte bedjes. Dus toen we om 12 uur 's nachts arriveerden, doken we gelijk onze bedjes in en keken we de volgende dag weer verder. Een week later werden onze nieuwe accu's die we hebben kunnen aanschaffen voor ons verlof geïnstalleerd, dat gaf ons gelukkig al weer wat meer stroom. En een maand later stond Escom opeens voor de deur, na 4 maanden, met een nieuwe transformer, althans, met een gerepareerde transformer, wat ons weer de volledige stroom capaciteit garandeerde. Hopen dat deze het langer vol gaat houden. Zo dankbaar dat het stap voor stap weer makkelijker werd. We waren toch soort van vergeten hoe het was voordat we weggingen. Maar goed, leek het even allemaal weer opgelost te zijn, stopte de pomp waarmee we water uit onze bron pompen ermee en dus weer een nieuwe uitdaging. Zaten we een paar dagen zonder water. En we verloren nog een kalfje van een week oud. Weer helemaal terug in Afrika, waar het nooit saai is. Dus ja, de eerste weken verliepen ons wat moeizaam.



EEN VAN DE EERSTE DINGEN DIE OP HET PROGRAMMA STOND WAS DE VOORTAND VAN JONA DIE WAS AFGEBROKEN IN NL WEER TE REPAREREN... ZOALS JE ZIET ZIT IE ER WEER AAN EN KAN DIE WEER LEKKER ZIJN TANDEN ERGENS INZETTEN...



NA BIJNA 2 JAAR ER BEETJE BIJ BEETJE AAN GEWERKT TE HEBBEN WAS HET MOMENT DEZE WEEK EINDELIJK DAAR...HET ZWEMBAD WAS AF.... GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK. MAAR NU KUNNEN WE AF EN TOE EEN DUIK NEMEN OM EVEN AF TE KOELEN VAN DE HITTE. EEN PAAR DAGEN PER WEEK KUNNEN DE GASTEN ER TEGEN BETALING OOK GEBRUIK VAN MAKEN.....

Ondertussen zijn we vanaf 21 juli weer open gegaan met Gulugufe Experience. We hebben besloten onze openingsdagen en tijden daarvoor aan te passen zodat we sowieso 3 dagen in de week daar geen aandacht aan hoeven te geven, maar ons helemaal zonder verdeelde aandacht aan het doel van Gulugufe kunnen besteden. We hebben nooit verwacht dat het zo storm zou lopen. Om het gezond te houden is een pas op de plaats noodzakelijk. Ook hebben we onze diverse cursussen in gepland en

gepromoot, maar we merken dat er dit jaar niet veel aanmelding is. Wel interesse, maar mensen kunnen het gewoon niet betalen. En dat terwijl het al helemaal niet duur is. Maar veel Malawianen hebben het zwaar. Prijzen zijn enorm gestegen en mensen kunnen niet eens genoeg voedsel kopen om zichzelf überhaupt genoeg te voeden. Voedselprijzen zijn gewoon verdubbeld en dan te bedenken dat veel mensen normaal al 90 % van hun loon kwijt waren aan voedsel, maar de lonen zijn niet hetzelfde gestegen. Veel mensen eten dus ook maar 1 maaltijd per dag. Ook voor de cursussen zullen we dus wat anders moeten gaan verzinnen om het toch mogelijk te maken dat mensen ze kunnen doen en dat onze kosten worden gedekt. Gulugufe Experience kan daar op termijn aan gaan bijdragen....

Sinds deze week is school weer begonnen. Ook weer schakelen, maar ook wel weer lekker een beetje routine te hebben en het leervermogen weer te prikkelen. Jona zal groep 5 nog een keer doen en Anna gaat naar groep 8 en Ezra naar de tweede HAVO. We kijken ook erg uit naar Marije die ons vanaf volgende week komt assisteren met de homescholing. Ze doet een tussenjaar en zal dus die tijd onderdeel zijn van ons gezin.



OOK PEPSI WAS BLIJ ONS WEER TE ZIEN EN WIJ NATUURLIJK OOK OM HEM WEER TE ZIEN.....HIJ IS WEER WAT GEGROEID EN HIJ VINDT DE AUTO INMIDDELS OOK HARTSTIKKE LEUK DUS HIJ GAAT GRAAG MEE VOOR EEN RITJE ALS DAT UITKOMT....POPPETJES KIJKEN

En zo is onze eerste periode weer voorbij gevlogen....komende maand staat op het programma om de moestuin weer een boost te geven en de excursies voor scholen uit te gaan breiden naar de lokale scholen en om 2 vaste middagen in de week de kinderen uit de dorpen om ons heen te gaan ontvangen voor een leerzaam programma en spelen in de speeltuin. Hopelijk verloopt dat allemaal soepel en hoor je daar meer over in onze volgende nieuwsbrief!

Dus tot dan weer!

Paul, Esther, Ezra, Anna, Jona & Team Gulugufe

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons maandelijks, per kwartaal of eenmalig willen ondersteunen in het werk wat we doen! Wilt u het werk van Gulugufe zegenen deze maand dan is uw gift welkom op bankrekeningnummer NL86 INGB 0007 3896 78 t.n.v. Stichting Gulugufe! Een gift aan Stichting Gulugufe is belastingvrij, omdat Gulugufe de ANBI status heeft!

\$lang_multiline
\$lang_multiline



Facebook Gulugufe



Website Gulugufe



Website Paul & Esther



Facebook Paul & Esther

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u paul@paulandesther.com toe aan uw adresboek.

